

## Đàng sau những vụ “xé rào” trong hàng ngũ “Thái Tử Đàng”<sup>1</sup>

Trần Phong Vũ

### *Thái Tử Đàng*

Cụm từ “Thái Tử Đàng” xuất xứ từ dư luận quần chúng Trung cộng, chỉ lớp người thuộc thế hệ con cháu những công thần của chế độ. Họ còn được mệnh danh là những “Hạt Giống Đỏ” được đàng nuôi dưỡng và quan tâm đặc biệt để kế thừa sự nghiệp cha anh. Chủ nào tớ ấy, từ lâu sự tiếp nối trong giới cầm quyền đàng và nhà nước Hà Nội cũng rập khuôn theo mô thức của Bắc Kinh. Nó chưa đến nỗi lộ liễu và trắng trợn như trong chế độ CS Bình Nhưỡng, nhưng về bản chất nó không khác gì truyền thống cha truyền con nối trong thời phong kiến.



*Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng, khuôn mặt tiêu biểu cho thế hệ “Hạt Giống Đỏ” Việt thời nay.*

Điểm qua những khuôn mặt được coi là “Hạt Giống Đỏ” trong Ban Chấp hành T/U sau đại hội XI, có Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), con trai TT Nguyễn Tấn Dũng; Nông Quốc Tuấn, con trai TBT khóa X Nông Đức Mạnh; Nguyễn Chí Vịnh, con trai tướng Nguyễn Chí Thanh; Phạm Bình Minh, con trai cố BT/NG Nguyễn Cơ Thạch; Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết), con trai ủy viên BCT khóa X Nguyễn Văn Chi; Trần Sỹ Thanh (ủy viên dự khuyết), cháu chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng v.v... Riêng “Thái Tử” Nguyễn Thanh Nghị hiện là Thứ trưởng trong nội các đương nhiệm và đang được cha là TT Dũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bước lớn trong đại hội XII khai diễn vào năm 2016 tới đây.

### *Những Thái Tử Đàng “xé rào”*

Trong những năm gần đây, người ta thấy xuất hiện hai hiện tượng “xé rào” trong hàng ngũ những “Hạt Giống Đỏ” của chế độ Hà Nội. Trước hết là trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Ông sinh năm 1957, con trai cố Bộ trưởng Cù Huy Cận, một nhà thơ nổi tiếng, đồng thời là con nuôi và cũng là cháu ruột một nhà thơ khác họ Ngô, bút hiệu Xuân Diệu. Ông tốt nghiệp Học Viện Hành Chánh công tại Pháp, có học vị thạc sĩ Văn Chương và tiến sĩ Luật tại đại học Sorbonne. Trước khi “xé rào”, họ Cù từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong chế độ.

<sup>1</sup> Con cháu các nhân vật cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc công khai chiếm nhiều vị trí quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống quyền lực, tạo ra cái tên ‘Thái tử Đàng’, được Phương Tây gọi là ‘Chinese princelings’. Chính Tập Cận Bình cũng xuất thân trong một gia đình có gốc gác lớn trong đảng, thân phụ ông là Tập Trọng Huân, một trong những khuôn mặt được chế độ nể trọng.

Năm 2005, ông khởi kiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về quyết định cấp phép đầu tư xây dựng dự án khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh.

Năm 2006, ông nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Năm sau, ông tranh cử Đại biểu Quốc hội với tư cách "ứng viên độc lập", nhưng cả hai trường hợp đều bị nhà nước tìm cách vô hiệu hóa, vì nó vượt ra ngoài cái "khung" của chế độ.

Ngày 11-6-2009 ông minh danh gửi đơn kiện TT Nguyễn Tấn Dũng về việc ký quyết định cho phép Bắc Kinh khai thác Bô-Xít ở Tây Nguyên. Trong bài phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ một năm sau, Hà Vũ đã nêu quan điểm là dứt khoát phải loại bỏ điều 4 trong Hiến Pháp.

Khi vụ tranh chấp biển Đông nổ ra năm 2011, trả lời phỏng vấn đài VOA, Cù Huy Hà Vũ cho rằng tham vọng của Trung Quốc ở biển Đông là "quá lộ liễu" với sơ đồ 9 đoạn hình "lưỡi bò". Ông cũng cho rằng việc đồng hành quân sự với Hoa Kỳ để đối phó với TQ là "mệnh lệnh của thời đại". Theo ông, sau khi Đông Âu sụp đổ, Bắc Kinh đã biến tướng thành chủ nghĩa Tân Đại Hán với tham vọng bành trướng lãnh thổ và trở thành mối đe dọa quân sự có tính toàn cầu.



*Picture of Cu Huy Ha Vu arrested (European Pressphoto Agency)*

Dư luận cho rằng chính những động thái công khai lên án Bắc Kinh này là giọt nước cuối cùng khiến Cù Huy Hà Vũ bị bắt vào cuối năm 2010 và trong phiên tòa tháng 4 năm 2011 bị kết án 7 năm tù ở với ba năm quản chế.

Để thỏa mãn những đòi hỏi của Hoa Kỳ và yêu sách của các quốc gia trong Hội đồng Nhân quyền LHQ, mùa Xuân năm 2014, trước ngày TQ điều giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế VN, Cù Huy Hà Vũ được phóng thích trước thời hạn, nhưng lập tức bị tống xuất qua Mỹ.

“Hạt Giống Đỏ” thứ hai là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Ông sinh ngày 15-9-1956 ở Hà Nội. Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, Nguyễn Hữu Vinh là trai út ông Nguyễn Hữu Khiếu, từng giữ các chức Bộ trưởng Lao động, Đại sứ toàn quyền của CHXHCNVN tại Liên Xô.

Cá nhân Nguyễn Hữu Vinh đã làm việc tại Bộ Công An, sau bỏ việc ra lập tổ hợp thám tử tư. Cuối cùng trở thành một Blogger nổi tiếng với những trang mạng chống cả Hànội và Bắc Kinh. Trong những năm đầu, các cơ quan an ninh nhà nước được lệnh bám sát hành tung của họ Nguyễn, nhưng chưa động thủ vì sợ bút giấy động rừng.

Hôm 05-5-2014, ba ngày sau khi Trung Cộng công khai điều giàn khoan “khủng” HD 981 tới đặt tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, công an được lệnh bắt khẩn cấp Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông nhà nước mở chiến dịch hải tội ông. Mở vào Google, người ta đọc được những lời lẽ sau đây:



Trai út Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên BT và DS toàn quyền ở Nga

“...Nguyễn Hữu Vinh đã không ngần ngại bịa ra những “trang sử”, chấp nói những câu chuyện vô căn cứ rồi phán, quy trách nhiệm lịch sử cho lãnh tụ Hồ Chí Minh, như chuyện: ‘Giàn khoan khủng của TQ’...; Kiến nghị Đảng, Chính phủ và Bác Hồ: bớt chút tiền tỷ cho kỷ niệm Điện Biên, cho Lăng Bác để xây nhà xí!”

Thậm chí, Nguyễn Hữu Vinh còn bênh vực, ủng hộ hành động đáng lên án của đám học viên tự xưng “Pháp Luân Công” Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn trong việc phá tượng đài Lê Nin. Ngay khi Nguyễn Doãn Kiên bị bắt, ngoài việc lên án chính quyền để bảo vệ Kiên, Nguyễn Hữu Vinh còn điên cuồng kêu gọi tấn công Lăng Hồ Chủ tịch bằng “bom” như quảng trường Thiên An Môn đã từng bị khủng bố.

Thật quá vô ơn và ngông cuồng! Nguyễn Hữu Vinh quên xuất thân mình từ đâu? Bàu sữa nào đã nuôi anh ta lớn?... Thay vào đó là những hành động xúc phạm các nhà lãnh đạo Việt Nam ngày càng leo thang và không có điểm dừng.

Lần lượt các cố lãnh đạo Đảng Cộng sản như Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn... bị Nguyễn Hữu Vinh đưa lên “chép sử” để bêu riếu, xúc phạm bằng những lời lẽ châm chọc kiểu “thâm nho Bác Hà”. Việc tấn công các vị cố lãnh đạo không chỉ muốn làm lu mờ hình ảnh của Đảng Cộng sản trong mắt nhân dân, mà cái đích sâu xa của Nguyễn Hữu Vinh... là thông qua đó nhắm vào các vị lãnh đạo hiện nay của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị Nguyễn Hữu Vinh gắn mác “thân tàu”,..... Các vị lãnh đạo cấp cao khác như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là mục tiêu cần “hạ gục” trong chiến dịch tấn công của Nguyễn Hữu Vinh ...”

### **Căn nguyên hành vi “xé rào”**

Câu hỏi đặt ra là tại sao, do những nguyên nhân bí ẩn nào khiến hai “Thái Tử Đảng” họ Cù và họ Nguyễn “nổi loạn” chống lại chế độ để đến nỗi sa chân vào vòng lao lý khi cả hai đang nắm trong tay những cơ hội và điều kiện bằng vàng để tiến lên vị trí hàng đầu trong đảng và nhà nước bằng cửa lớn?

Có nhiều suy diễn khác nhau.

1.- Một kịch bản do CSVN ngầm dựng lên để đề phòng bộ máy cầm quyền hiện nay bị nhân dân giật sập, sẽ có nhân sự cốt cán thay thế (!?)<sup>2</sup>

2.- Với CHHV, người có cơ hội chạm mặt với thế giới tự do, hiểu được xu thế chung của thế giới và với BS/NHV, nhờ nắm bắt được nội tình an ninh và những hiện tượng suy đồi đến tận đáy của chế độ, cả hai đều thấy rõ ngày cáo chung của chế độ đã cận kề do xu thế không thể đảo ngược của lịch sử. Vì thế, họ phải tìm đường tự thoát.

<sup>2</sup> Tương tự như những suy diễn gán cho trường hợp những thành phần phản tinh như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần nhiều năm trước

Suy diễn 1 phát xuất từ tâm trạng sợ hãi “thâm căn cố đế” của những người luôn coi CS “ba đầu sáu tay”, với tài năng “xuất quỷ nhập thần” có thể tiên liệu được mọi chuyện tương lai! Điều này trong quá khứ đã xảy ra qua tâm trạng hoài nghi quá đáng của một thiểu số đưa đến những trận chiến dai dẳng trên NET đánh vào những nhân vật một thời từng cộng tác với CSVN nhưng đã phản tỉnh. Nạn nhân điển hình là cựu đại tá Bùi Tín. Vì thế khó ai tin được sự hiện hữu của một kịch bản như thế, nhất là nhìn vào tình trạng đầu đá đã đến hồi sinh tử giữa những thành phần chớp bu ở Hà Nội hiện nay.

Suy diễn 2 có nhiều khả năng tin được, nếu đối chiếu với những khó khăn, bế tắc vô phương cứu vãn của Hà Nội, và tình trạng ngày càng giảm bớt sợ hãi của đồng bào trong nước. Hơn nữa, tin tưởng vào hồn thiêng sông núi luôn ngự trị trong tâm tư mỗi người Việt Nam, khiến cho cả những kẻ đại ác có lúc cũng buông đao đồ tể, trở về với con người “bản thiện”, chúng tôi dám cả tin rằng, hành vi “xé rào” của hai nhân vật trên không chỉ vì sự an nguy của bản thân mà còn vì đại nghĩa đặc tộc.

### ***Mối lo “bể đảng” của Hà Nội***

Trước khi kết thúc bài viết ngắn này, tưởng cũng cần nói rõ về nguy cơ “bể đảng”, mối lo tâm phúc của CSVN trước động thái “xé rào” của Cù Huy Hà Vũ và Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Là những “Thái Tử Đảng”, đương nhiên họ có ảnh hưởng cả với những thành phần trong thượng tầng kiến trúc đảng và nhà nước. Do đó, tiếng nói, hành vi của họ không chỉ tác động tới quần chúng, những đảng viên thường, mà hơn thế, còn là cơn địa chấn làm rung chuyển guồng máy thống trị Hà Nội.

Cũng đừng quên việc Hà Nội tống xuất CHHV qua Mỹ, bắt giam khẩn cấp BS/NHV rõ ràng là có liên quan trực tiếp tới vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan HD 981 vào trước cửa ngõ Việt Nam hôm 02-5-2014. Giản dị vì cả hai đều quyết liệt chống Trung Quốc, điều tối kỵ đối với một chế độ được xây dựng trong mối tương quan đầy tớ và chủ ông với Bắc Kinh.

*Nam California, 25-6-2014 - TPV.*

## Đàng sau những vụ “xé rào” trong hàng ngũ “Thái Tử Đàng”<sup>1</sup>

Trần Phong Vũ

### *Thái Tử Đàng*

Cụm từ “Thái Tử Đàng” xuất xứ từ dư luận quần chúng Trung cộng, chỉ lớp người thuộc thế hệ con cháu những công thần của chế độ. Họ còn được mệnh danh là những “Hạt Giống Đỏ” được đàng nuôi dưỡng và quan tâm đặc biệt để kế thừa sự nghiệp cha anh. Chủ nào tớ ấy, từ lâu sự tiếp nối trong giới cầm quyền đàng và nhà nước Hà Nội cũng rập khuôn theo mô thức của Bắc Kinh. Nó chưa đến nỗi lộ liễu và trắng trợn như trong chế độ CS Bình Nhưỡng, nhưng về bản chất nó không khác gì truyền thống cha truyền con nối trong thời phong kiến.



*Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng, khuôn mặt tiêu biểu cho thế hệ “Hạt Giống Đỏ” Việt thời nay.*

Điểm qua những khuôn mặt được coi là “Hạt Giống Đỏ” trong Ban Chấp hành T/U sau đại hội XI, có Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), con trai TT Nguyễn Tấn Dũng; Nông Quốc Tuấn, con trai TBT khóa X Nông Đức Mạnh; Nguyễn Chí Vịnh, con trai tướng Nguyễn Chí Thanh; Phạm Bình Minh, con trai cố BT/NG Nguyễn Cơ Thạch; Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết), con trai ủy viên BCT khóa X Nguyễn Văn Chi; Trần Sỹ Thanh (ủy viên dự khuyết), cháu chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng v.v... Riêng “Thái Tử” Nguyễn Thanh Nghị hiện là Thứ trưởng trong nội các đương nhiệm và đang được cha là TT Dũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bước lớn trong đại hội XII khai diễn vào năm 2016 tới đây.

### *Những Thái Tử Đàng “xé rào”*

Trong những năm gần đây, người ta thấy xuất hiện hai hiện tượng “xé rào” trong hàng ngũ những “Hạt Giống Đỏ” của chế độ Hà Nội. Trước hết là trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Ông sinh năm 1957, con trai cố Bộ trưởng Cù Huy Cận, một nhà thơ nổi tiếng, đồng thời là con nuôi và cũng là cháu ruột một nhà thơ khác họ Ngô, bút hiệu Xuân Diệu. Ông tốt nghiệp Học Viện Hành Chánh công tại Pháp, có học vị thạc sĩ Văn Chương và tiến sĩ Luật tại đại học Sorbonne. Trước khi “xé rào”, họ Cù từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong chế độ.

<sup>1</sup> Con cháu các nhân vật cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc công khai chiếm nhiều vị trí quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống quyền lực, tạo ra cái tên ‘Thái tử Đàng’, được Phương Tây gọi là ‘Chinese princelings’. Chính Tập Cận Bình cũng xuất thân trong một gia đình có gốc gác lớn trong đảng, thân phụ ông là Tập Trọng Huân, một trong những khuôn mặt được chế độ nể trọng.

Năm 2005, ông khởi kiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về quyết định cấp phép đầu tư xây dựng dự án khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh.

Năm 2006, ông nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Năm sau, ông tranh cử Đại biểu Quốc hội với tư cách "ứng viên độc lập", nhưng cả hai trường hợp đều bị nhà nước tìm cách vô hiệu hóa, vì nó vượt ra ngoài cái "khung" của chế độ.

Ngày 11-6-2009 ông minh danh gửi đơn kiện TT Nguyễn Tấn Dũng về việc ký quyết định cho phép Bắc Kinh khai thác Bô-Xít ở Tây Nguyên. Trong bài phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ một năm sau, Hà Vũ đã nêu quan điểm là dứt khoát phải loại bỏ điều 4 trong Hiến Pháp.

Khi vụ tranh chấp biển Đông nổ ra năm 2011, trả lời phỏng vấn đài VOA, Cù Huy Hà Vũ cho rằng tham vọng của Trung Quốc ở biển Đông là "quá lộ liễu" với sơ đồ 9 đoạn hình "lưỡi bò". Ông cũng cho rằng việc đồng hành quân sự với Hoa Kỳ để đối phó với TQ là "mệnh lệnh của thời đại". Theo ông, sau khi Đông Âu sụp đổ, Bắc Kinh đã biến tướng thành chủ nghĩa Tân Đại Hán với tham vọng bành trướng lãnh thổ và trở thành mối đe dọa quân sự có tính toàn cầu.



*Picture of Cu Huy Ha Vu arrested (European Pressphoto Agency)*

Dư luận cho rằng chính những động thái công khai lên án Bắc Kinh này là giọt nước cuối cùng khiến Cù Huy Hà Vũ bị bắt vào cuối năm 2010 và trong phiên tòa tháng 4 năm 2011 bị kết án 7 năm tù ở với ba năm quản chế.

Để thỏa mãn những đòi hỏi của Hoa Kỳ và yêu sách của các quốc gia trong Hội đồng Nhân quyền LHQ, mùa Xuân năm 2014, trước ngày TQ điều giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế VN, Cù Huy Hà Vũ được phóng thích trước thời hạn, nhưng lập tức bị tống xuất qua Mỹ.

“Hạt Giống Đỏ” thứ hai là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Ông sinh ngày 15-9-1956 ở Hà Nội. Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, Nguyễn Hữu Vinh là trai út ông Nguyễn Hữu Khiếu, từng giữ các chức Bộ trưởng Lao động, Đại sứ toàn quyền của CHXHCNVN tại Liên Xô.

Cá nhân Nguyễn Hữu Vinh đã làm việc tại Bộ Công An, sau bỏ việc ra lập tổ hợp thám tử tư. Cuối cùng trở thành một Blogger nổi tiếng với những trang mạng chống cả Hànội và Bắc Kinh. Trong những năm đầu, các cơ quan an ninh nhà nước được lệnh bám sát hành tung của họ Nguyễn, nhưng chưa động thủ vì sợ bút giấy động rừng.

Hôm 05-5-2014, ba ngày sau khi Trung Cộng công khai điều giàn khoan “khủng” HD 981 tới đặt tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, công an được lệnh bắt khẩn cấp Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông nhà nước mở chiến dịch hải tội ông. Mở vào Google, người ta đọc được những lời lẽ sau đây:



Trai út Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên BT và DS toàn quyền ở Nga

“...Nguyễn Hữu Vinh đã không ngần ngại bịa ra những “trang sử”, chấp nói những câu chuyện vô căn cứ rồi phán, quy trách nhiệm lịch sử cho lãnh tụ Hồ Chí Minh, như chuyện: ‘Giàn khoan khủng của TQ’...; Kiến nghị Đảng, Chính phủ và Bác Hồ: bớt chút tiền tỷ cho kỷ niệm Điện Biên, cho Lăng Bác để xây nhà xí!”

Thậm chí, Nguyễn Hữu Vinh còn bênh vực, ủng hộ hành động đáng lên án của đám học viên tự xưng “Pháp Luân Công” Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn trong việc phá tượng đài Lê Nin. Ngay khi Nguyễn Doãn Kiên bị bắt, ngoài việc lên án chính quyền để bảo vệ Kiên, Nguyễn Hữu Vinh còn điên cuồng kêu gọi tấn công Lăng Hồ Chủ tịch bằng “bom” như quảng trường Thiên An Môn đã từng bị khủng bố.

Thật quá vô ơn và ngông cuồng! Nguyễn Hữu Vinh quên xuất thân mình từ đâu? Bàu sữa nào đã nuôi anh ta lớn?... Thay vào đó là những hành động xúc phạm các nhà lãnh đạo Việt Nam ngày càng leo thang và không có điểm dừng.

Lần lượt các cố lãnh đạo Đảng Cộng sản như Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn... bị Nguyễn Hữu Vinh đưa lên “chép sử” để bêu riếu, xúc phạm bằng những lời lẽ châm chọc kiểu “thâm nho Bác Hà”. Việc tấn công các vị cố lãnh đạo không chỉ muốn làm lu mờ hình ảnh của Đảng Cộng sản trong mắt nhân dân, mà cái đích sâu xa của Nguyễn Hữu Vinh... là thông qua đó nhắm vào các vị lãnh đạo hiện nay của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị Nguyễn Hữu Vinh gắn mác “thân tàu”,..... Các vị lãnh đạo cấp cao khác như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là mục tiêu cần “hạ gục” trong chiến dịch tấn công của Nguyễn Hữu Vinh ...”

### **Căn nguyên hành vi “xé rào”**

Câu hỏi đặt ra là tại sao, do những nguyên nhân bí ẩn nào khiến hai “Thái Tử Đảng” họ Cù và họ Nguyễn “nổi loạn” chống lại chế độ để đến nỗi sa chân vào vòng lao lý khi cả hai đang nắm trong tay những cơ hội và điều kiện bằng vàng để tiến lên vị trí hàng đầu trong đảng và nhà nước bằng cửa lớn?

Có nhiều suy diễn khác nhau.

1.- Một kịch bản do CSVN ngầm dựng lên để đề phòng bộ máy cầm quyền hiện nay bị nhân dân giật sập, sẽ có nhân sự cốt cán thay thế (!?)<sup>2</sup>

2.- Với CHHV, người có cơ hội chạm mặt với thế giới tự do, hiểu được xu thế chung của thế giới và với BS/NHV, nhờ nắm bắt được nội tình an ninh và những hiện tượng suy đồi đến tận đáy của chế độ, cả hai đều thấy rõ ngày cáo chung của chế độ đã cận kề do xu thế không thể đảo ngược của lịch sử. Vì thế, họ phải tìm đường tự thoát.

<sup>2</sup> Tương tự như những suy diễn gán cho trường hợp những thành phần phân tinh như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần nhiều năm trước

Suy diễn 1 phát xuất từ tâm trạng sợ hãi “thâm căn cố đế” của những người luôn coi CS “ba đầu sáu tay”, với tài năng “xuất quỷ nhập thần” có thể tiên liệu được mọi chuyện tương lai! Điều này trong quá khứ đã xảy ra qua tâm trạng hoài nghi quá đáng của một thiểu số đưa đến những trận chiến dai dẳng trên NET đánh vào những nhân vật một thời từng cộng tác với CSVN nhưng đã phản tỉnh. Nạn nhân điển hình là cựu đại tá Bùi Tín. Vì thế khó ai tin được sự hiện hữu của một kịch bản như thế, nhất là nhìn vào tình trạng đầu đá đã đến hồi sinh tử giữa những thành phần chớp bu ở Hà Nội hiện nay.

Suy diễn 2 có nhiều khả năng tin được, nếu đối chiếu với những khó khăn, bế tắc vô phương cứu vãn của Hà Nội, và tình trạng ngày càng giảm bớt sợ hãi của đồng bào trong nước. Hơn nữa, tin tưởng vào hồn thiêng sông núi luôn ngự trị trong tâm tư mỗi người Việt Nam, khiến cho cả những kẻ đại ác có lúc cũng buông đao đồ tể, trở về với con người “bản thiện”, chúng tôi dám cả tin rằng, hành vi “xé rào” của hai nhân vật trên không chỉ vì sự an nguy của bản thân mà còn vì đại nghĩa đặc tộc.

### ***Mối lo “bể đảng” của Hà Nội***

Trước khi kết thúc bài viết ngắn này, tưởng cũng cần nói rõ về nguy cơ “bể đảng”, mối lo tâm phúc của CSVN trước động thái “xé rào” của Cù Huy Hà Vũ và Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Là những “Thái Tử Đảng”, đương nhiên họ có ảnh hưởng cả với những thành phần trong thượng tầng kiến trúc đảng và nhà nước. Do đó, tiếng nói, hành vi của họ không chỉ tác động tới quần chúng, những đảng viên thường, mà hơn thế, còn là cơn địa chấn làm rung chuyển guồng máy thống trị Hà Nội.

Cũng đừng quên việc Hà Nội tống xuất CHHV qua Mỹ, bắt giam khẩn cấp BS/NHV rõ ràng là có liên quan trực tiếp tới vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan HD 981 vào trước cửa ngõ Việt Nam hôm 02-5-2014. Giản dị vì cả hai đều quyết liệt chống Trung Quốc, điều tối kỵ đối với một chế độ được xây dựng trong mối tương quan đầy tớ và chủ ông với Bắc Kinh.

*Nam California, 25-6-2014 - TPV.*